

## Vraag het aan Morya



### Maak er iets moois van

“Er is altijd werk te doen. Vanuit liefde zit je nooit stil en is het dat je je werk aankan, want wat er ook in jouw handen terecht komt, je doet het met liefde. Met andere woorden, je maakt er iets van wat uniek is en wat mooi is en wat je eigen kracht draagt. Want liefde is jouw kracht. Het is een onvervreembare kracht, geen kracht die je hebt geleend; het is jouw leven. In dit leven ben jij, in die liefde leef jij, in dit licht sta jij. Daar ligt ook je kennis, daar ligt ook je echte begrip van de werkelijkheid.

Wanneer je vooruitgaat in je leven, kom je op het pad van liefde. Wat je ook doet, waar je ook mee bezig bent, of je nu les geeft aan mensen of in een kliniek mensen verpleegt of achter een toonbank staat om dingen aan te bieden of wat je ook doet in je leven, of je meereist met mensen of waar je ook naartoe gaat, er is iets in jou wat onvervreemdbaar jouw deel is, wat je niet hebt geleerd van anderen, wat je niet kan leren van anderen maar wat je wel kan delen met anderen.

Het is een ongelooflijk geluk om met liefde te leven en om vanuit die kracht die dingen te doen die anderen niet kunnen doen.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 5: Liefde is niet blind”  
(uit hoofdstuk 2: ‘Over liefde en vernieuwing’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 476

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---